

## Jungleboek

Wij zijn straatboeken

Die te weinig zuurstof krijgen

En vermolmd door licht stijgend water

In de maling worden genómen

Door een steeds

Ik lees later

Toch zijn we niet alleen

Onze letters gaan op bezoek

Bij boeken die spanning en tijd geven

Geschiedenis laten leven

Klunzen doen koken

En elk gevangen zin

Weer laat lopen